



Ontmoetingskerk

De Brink

ZONDAG 29 juni 2025

Ankerdienst: De reis van je leven

De kerkenraad groet u allen.

voorganger: Baukje Jansen

organist/pianist: Jeannette Zuidema

m.m.v.: Werkgroep Ankerdiensten

lector: Hesselina Gelling

COLLECTES

De collecte voor de diaconie is bestemd voor het **Fietsproject Kinderen van Asielzoekers AZC Heerhugowaard**

De organisatie van het project bestaat alleen uit vrijwilligers en heeft geen rechtspersoon.

Er worden in de keet op het terrein van het AZC fietsen gerepareerd voor kinderen (3 t/m 18 jaar) van asielzoekers en ook volwassenen worden zoveel mogelijk geadviseerd en geholpen. Ook zijn door het project fietsen voor het fietslesprogramma ter beschikking gesteld en die worden ook onderhouden. Dat wordt allemaal gedaan door een team van drie kerkleden uit Alkmaar en drie uit Heerhugowaard op twee middagen in de week, donderdag- en vrijdagmiddag.

Gedoneerde fietsen worden, nadat ze zijn opgeknapt, op het COA terrein aan de asielzoekers verkocht voor een lage prijs. Van de opbrengst daarvan worden weer allerlei onderdelen en gereedschap aangeschaft om gedoneerde fietsen op te knappen.

De tweede collecte is bestemd voor **de kerk**.

UIT DE GEMEENTE

- Mw. Marijke Karman mocht na een geslaagde operatie weer naar huis terugkeren. Ze moet de komende tijd revalideren en rustig aan doen. Marijke wordt ondersteund door de thuiszorg. We wensen haar moed en een voorspoedig herstel toe.

We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk beterschap toe. Dat onze aandacht hen tot steun zal zijn.

Nu we als gemeente vacant zijn, is het extra belangrijk dat we met elkaar in verbinding blijven. Als u ernstig ziek bent, voor een opname naar het ziekenhuis moet of u weet dit van iemand anders uit de gemeente, licht dan uw wijkteam in (zie gele adressenlijst). Daarnaast kunt u vragen om plaatsing van een berichtje in de Zondagsbrief, door een mail te sturen naar de redactie: drukwerk@pkn-heerhugowaard.nl

I.v.m. de privacy noemen we in de kerkdienst bij de mededelingen niet het adres van het gemeentelid die de bloemengroet krijgt.

Als u met een gemeentelid in contact wilt komen, laat dit dan weten aan de scribea of een ander kerkenraadslid. Zie de gele adressenlijst.

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN

- Om de dienst online te volgen, klikt u op: [Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk](#)
- Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl
- De liturgie via APPOSTEL, de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk of klikken op: [liturgie van deze zondag](#)
- U/je kunt deelnemen aan de WhatsAppgroep van de Ontmoetingskerk door met uw/je smartphone deze >>> QRcode te scannen.



MEEDOEN AAN DE COLLECTES

U kunt thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: [Bijdragen aan de collecte](#) Als u **APPOSTEL** installeert op uw smartphone of tablet kunt u via deze app bijdragen. Handleiding: [installatie appostel](#)

De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift!

ALGEMEEN

OPROEP VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

In de nieuwe Op Weg, die een dezer dagen bij u wordt bezorgd, leest u op pagina 9 een overzicht van onze werkzaamheden tot nu toe. Heeft u het al gelezen? Dan heeft u kunnen zien dat we besluiten met een oproep: wilt u tijdens uw vakantie in Nederland eens rondkijken of in de omgeving waar u verblijft een predikant van de PKN rondloopt die in onze gemeente zou kunnen passen?

Als u thuisblijft, kunt u ook helpen: via www.kerkdienstgemist.nl kunt u veel kerken vinden en een dienst volgen. De provincies Noord- Holland en het noorden van Zuid-Holland hebben we al doorgespit. Met Friesland en Utrecht zijn we nog bezig, maar er blijven nog genoeg provincies voor u over. We kijken uit naar uw reacties!

Wie weet bent ú wel degene die de naam van onze volgende predikant aandraagt...

Hartelijke groet en een mooie zomer toegewenst door
Leni, Linda, Frouke, Alexander, Gerard, Hans en Nel

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te gaan zitten.